

Een gewone dag: een feestdag

Elke dag kan een feestdag zijn. Een mooi tafellaken, kaarsen aan, wijnglazen erbij. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Weet je dat je gezin drukke dagen voor de boeg heeft? Zijn de kinderen moe of verveeld uit school? Dan is het tijd voor een speciale maaltijd!

Kleurenfeest

Vier een groen, blauw of roze feest! Vraag de kinderen zich te verkleden in kleding in de juiste kleur, dek de tafel in die kleur, maak snel met elkaar een papieren slinger in de kleur, en voeg (als je het aandurft) wat voedselkleurstof toe aan je maaltijd of aan het toetje. Speel 'ik zie, ik zie wat jij niet ziet' of bedenk met elkaar een kleurenlied!

Natuurfeest

Eet lekker buiten in de tuin (eventueel met jassen aan) of zoek een mooie picknickplek in de omgeving. Vraag de kinderen dingen uit de natuur te verzamelen ter decoratie. Laat de kinderen meedenken wat je zou kunnen eten bij het natuurfeest.

Boekenfeest

Kies een van jullie favoriete (prenten)boeken en doe of je erin thuishoort!

Vandaag-is-een-gewone-dag-feest

Vier met elkaar dat het een gewone dag is! Versier de kamer met slingers en ballonnen, zorg voor wat lekkers of laat elk kind iets kiezen voor bij het eten. Steek kaarsjes aan op tafel en blaas ze met z'n allen tegelijk uit.

Gastenfeest

Doe een belronkje wie van de familie of vrienden zin heeft om te komen eten vanavond. Gasten aan tafel vinden veel kinderen leuk!

Wat voor aardigs heeft iemand wel eens voor jou gedaan?

Vertel over een grappige gebeurtenis die je vandaag of gisteren hebt meegemaakt.

Beschrijf in 5 woorden de persoon die links van je zit.

Als je nu in het vliegtuig zou kunnen stappen, waar zou je dan heen willen gaan?

Vertel eens over een gebeurtenis waarbij je dapper moest zijn?

Als je een nieuwe smaak ijs zou mogen bedenken, welke smaak zou dat zijn?

Als je een huisdier zou mogen kiezen, welke zou dat dan zijn? Waarom?

Hoe ziet jouw leukste dag eruit?

Wat wil je later worden?

Als je een boek zou schrijven, hoe zou de hoofdpersoon dan heten?

Als je 3 wensen in vervulling zou kunnen laten gaan, welke zou je dan kiezen?

Wat is het leukste dat je leert / leerde op school?

Wat zou je graag eens willen weten?

Wat doe je het liefst als je vrij hebt?

Opdracht:
Maak van het eten op je bord een gezichtje

Met welke persoon van vroeger zou jij wel eens willen praten?

Als je een hele dag alleen thuis zou zijn, wat zou je dan doen?

Als jij de regels mocht maken in huis, welke regel zou je dan als eerste instellen?

Wat vind je het fijnste aan ons gezin?
En... niet zo fijn?

Als je iets aan jezelf kon veranderen, wat zou dat dan zijn?

Opdracht:
tik een liedje met je vork op de rand van je bord.
Kunnen de anderen raden welk liedje het is?

Wat is het fijnste aan kind zijn? En wat is het fijnste van volwassene zijn?

Als je vast zou zitten op een onbewoond eiland met 1 andere persoon, wie zou die persoon dan moeten zijn?

Vertel eens over iets dat je niet leuk vindt.

Als je een leeftijd zou kunnen kiezen, hoe oud zou je dan willen zijn?

Zou je liever haar tot op de grond hebben, of kaal willen zijn?

Wat vind je het leukste om buiten te doen?

Als we zouden verhuizen en je kon maar 3 dingen meenemen, wat zou je dan kiezen?

Wat vind jij het mooiste lied?

Wat vind jij het mooiste Bijbelverhaal?

Hoe denk jij dat de hemel eruit ziet?

Wat was vandaag het fijnste? Wat was het minst fijn?